

VACATURE



AU PAIR M/V

Voor een aantal gezinnen in het Midden-Oosten zijn we op zoek naar au pairs die zich met enthousiasme in willen zetten voor hun kinderen.

Jij beschikt over:

- aantoonbare ervaring in het optrekken met kinderen
- een dienende houding
- beschikbaarheid van minimaal 3 maanden (periode in overleg)

Jij:

- krijgt een onvergetelijke ervaring in de moslimwereld
- maakt het mede mogelijk dat moslims over Jezus horen
- ontvangt een goede voorbereiding voor vertrek

*Je hebt een groeiende relatie met Jezus en je bent bereid om meer van Hem te leren.
Je kerkelijke gemeente kan jou bij ons aanbevelen.*

Meer info? Mail naar: info@frontiers.nl