

Activiteiten Frontiers Nederland 2019

Inleiding

Wat is er weer veel gebeurd in 2019. Een standaardzin? Nee! Met een goed team van vrijwilligers en een betrokken bestuur is er niet alleen veel werk verzet, maar zien we een groei van ons werk op vele fronten, zowel qua interesse van long- en shorttermers, betrokkenheid qua vrijwilligers, gebed, publiciteit, pr, upgrading computersystemen en meer gevers. We zijn dankbaar voor alle mensen die achter ons werk staan met hun giften (algemeen of specifiek).

Doel Frontiers

Ons kantoor is gestart in 1995. De Nederlandse tak maakt deel uit van de internationale, interkerkelijke organisatie Frontiers die in 1983 is opgericht, met als doel het stichten van kerken/gemeenten in de moslimwereld. Er zijn 28 kantoren wereldwijd waar werkers in spé worden gemobiliseerd om naar een moslimland te vertrekken en daar via een gewone baan getuige te zijn van Jezus Christus. We werken in ca. 50 moslimlanden.

Onderstaand een opsomming van diverse van onze activiteiten in 2019.

Events

Wij streven ernaar om op zoveel mogelijk events te zijn waar jongeren in de leeftijd van 18 - 35 jaar samenkomen. Per weekend of event staan wij er met een mooi uitziende stand en dat lukt goed met behulp van vrijwilligers en een standbouwer.

Opwekking, tijdens het Pinksterweekend, is voor ons het hoogtepunt van het jaar. Dit jaar stonden we daar met een team van 16 vrijwilligers en waren met een grote stand aanwezig. We spraken met honderden mensen. Daarnaast waren wij aanwezig op diverse andere events. Tenslotte mochten we 15 mensen op ons "geïnteresseerden" weekend in november ontvangen.

- Focusweekend Navigators (januari)
- Heartbeat event (februari)
- Soul Survivor Festival (april)
- Opwekking (juni)
- Heartbeat weekend (oktober)
- Weekend Frontiers voor geïnteresseerden (november)

Omarm en Volk

In 2018 is het plan opgevat, mede door toedoen van onze Ierse basis van Frontiers, om kerken te gaan benaderen en hen te vragen om te gaan bidden. Waarom? Als zendingsorganisatie richten we ons op het bereiken van ongeziene en onbereikte moslim volken in de wereld. Er zijn nog ongeveer 400 moslim volken waar – zover wij weten – geen gelovigen, geen kerken en geen werkers zijn. Deze 400 moslim volken bestaan uit meer dan 100.000 mensen. Als organisatie geloven we dat de eerste stap in het bereiken van deze 400 volken gebed is. Daarom hebben wij het gebedsinitiatief *Omarm een Volk* opgezet, waarin een kerk op een toegankelijke manier een jaar lang bidt voor één van deze 400 volken.

Een team van 4 mensen heeft samen veel gebrainstormd en een groot aantal kerken benaderd met de vraag of zij een onbereikt volk willen 'adopteren' in gebed. Bij een positieve reactie bidden zij dan een jaar lang bij toerbeurt aan de hand van een maandelijks gebedsboekje voor dit volk. Voor deze volken mogen wij bidden, dat God hun harten voorbereid en dat Hij mensen uitzendt om het evangelie te brengen. De kosten voor de betreffende kerk omvat enkel de kosten om de boekjes, posters en informatiekaarten te drukken. Dit jaar deden er 14 kerken in Nederland mee met het omarmen van een volk.

30 Dagen gebedsfocus

Tijdens de Ramadan wordt en door miljoenen christenen wereldwijd gebeden voor moslims.. Dit project startte in 1994 via Jeugd met een Opdracht. In 1997 haakten wij aan en hebben sindsdien jaarlijks meegedaan. Per 2012 hebben wij de organisatie voor Nederland op ons genomen. In 2019 werkten we samen met CLC, Christelijk Lector Contact. Jaarlijks wordt de Engelse tekst vertaald en via hulp van vrijwilligers en ambassadeurs onder de aandacht gebracht van velen. Er gaat voor een relatief korte periode veel tijd in de "30 Dagen" zitten, maar het is dankbaar werk en we staan er volledig achter. Dit jaar was het boekje zoals gewoonlijk verkrijgbaar voor € 3,50/stuk of als pdf voor € 1,50. Tevens bestond de mogelijkheid om dagelijks via WhatsApp op de hoogte te worden gehouden. Er zijn 6000 boekjes verspreid, deels gratis onder onze achterban, deels via verkoop.

Begeleiding Werkers

Voordat kandidaat werkers naar het buitenland afreizen is er een voorbereidingstraject van ca. 1½ jaar. Gedurende deze periode verhuizen kandidaten naar een van de 2 trainingsteams. Zij wonen dan in een wijk met overwegend allochtonen inclusief moslims en raken zo meer thuis in cultuur en achtergrond van de bewoners. In 2019 vonden er daarnaast diverse trainingen plaats op en buiten kantoor waarvoor de nodige begeleiding en coördinatie vanuit ons team noodzakelijk was. Daarnaast waren er coachings en voortgangsgesprekken plaats met 6 kandidaten. Diverse mensen uit ons team zijn hierbij betrokken. De meesten hopen te vertrekken in 2020. Tevens waren er 25 geïnteresseerden waarmee 1 of meer gesprekken plaatsvonden. Dit jaar vertrokken 3 singles voor long term uitzending naar de moslimwereld. Tenslotte vond er begeleiding plaats van 8 short-termers die vertrokken en terugkwamen.

Spreekbeurten

In totaal waren er 23 spreekbeurten in kerken inclusief het geven van informatie over Frontiers voor groepen om het werk onder de aandacht te brengen.

Peacemaking proces

Het werken in teamverband is mooi want ieder vult elkaar aan met eigen talenten en kwaliteiten. Dit gaat echter niet vanzelf. Soms zien we dat er onderlinge spanningen ontstaan die effect kunnen hebben op het wel en wee van een team. In dat kader is er vanuit ons kantoor hulp geboden richting een team ter plekke teneinde de conflicten te kunnen beslechten.

Frontiers Internationaal

Frontiers heeft wereldwijd 28 basissen. Veelvuldig vindt er overleg plaats via e-mail, WhatsApp, video conferencing of bezoek. Daarnaast is er een aantal internationale bijeenkomsten per jaar. Zo werden diverse conferenties bezocht in binnen- en buitenland en vond er tevens een meeting plaats tussen verschillende basissen van Frontiers die in Europa werkzaam zijn. Tevens vindt er mentoring plaats van een aantal Europese basissen.

Beleidsplan 2020 - 2022

Dit plan is separaat te zien op de website en is door het bestuur eind 2019 vastgesteld

Vrijwilligers /Ambassadeurs

Ons werk draait volledig op vrijwilligers. Er staat niemand op de loonlijst. In 2019 draaiden er in wisselend tijdsbestek 15 vrijwilligers mee met ons werk. Veel kan digitaal gebeuren vanuit huis. We proberen zoveel mogelijk een aantal dagen samen op kantoor te werken teneinde de onderlinge band en de visie optimaal te houden. Daarnaast draait een aantal ambassadeurs mee op afstand om ons werk op diverse fronten te ondersteunen en te promoten. Dit betreft o.a. gebedswerk, het gaan naar bijbelscholen, opmaak diverse artikelen en vertaalwerk.

Bestuur

Het bestuur is driemaal bijeen geweest. De vergaderingen hebben in het teken gestaan van hoe de voorbereiding van werkers verder gestalte krijgt, de structuur van de organisatie en kantoor, de financiën (inkomsten-uitgaven m.b.t. werk en pand) en het beleidsplan 2020 - 2022.

Financiën

Zie separaat de door een accountant aangeleverde jaarrekening 2019. Er is een positief saldo over dit boekjaar gerealiseerd. Alle gevers over 2019 hebben begin 2020 bericht van hun giften ontvangen en zijn geweest op de mogelijkheid voor een specificatie. Er waren ruim 300 incidentele en vaste gevers. Daarnaast ondersteunt een aantal kerken ons werk.

Kantoor

Ons kantoor is klein maar fijn. Met behulp van de inzet van alle teamleden is gezorgd voor een praktische en gezellige werkomgeving waar tevens de mogelijkheid bestaat tot het geven van trainingen.

Projecten Buitenland

Frontiers Nederland houdt zich marginaal bezig met het ondersteunen van projecten in het buitenland. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen wij hierover geen mededelingen doen. Wilt u hier meer over weten kunt u ons altijd mailen via info@frontiers.nl plus uw telefoonnummer. Dan benaderen wij u hierover.