

Mekka, Saudi-Arabië

Moslimpopulatie 2.040.000

We kunnen onze gebeden niet richten op moslims in steden zonder aan Mekka te denken, de meest prominente moslimstad. Mohammed, de stichter van de islam, is hier geboren. Wanneer moslims bidden, buigen ze zich in de richting van Mekka. Alleen moslims hebben toestemming om deze stad binnen te gaan, al is het een paar niet-moslims ook gelukt.

De stad Mekka heeft een populatie van iets meer dan twee miljoen moslims en er wonen voor zover bekend geen christenen. De populatie is echter zeer divers, mensen van over de hele wereld reizen ernaartoe. Vooral mensen vanuit Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Europa en Afrika reizen naar Mekka om de belangrijke en heilige plaatsen te zien. Sommigen worden inwoners van deze oude stad.

Ieder jaar reizen er tussen de twee en vier miljoen moslimpelgrims naar Mekka om

deel te nemen aan één van de grootste jaarlijkse bijeenkomsten: de *Hadj*. Dit religieuze ritueel vindt dit jaar plaats tussen 17 en 21 juli. De *Hadj* is belangrijk voor de economie in Mekka. De meeste banen in de stad zijn gericht op de pelgrims en hun voorzieningen tijdens de *Hadj*.

In 2020 werd de *Hadj* op zeer kleine schaal gehouden om de verspreiding van het Covid-19 virus te beperken. Dit had een enorme impact op de bevolking en lokale bedrijven. Tegelijk zorgde het ervoor dat er ideeën ontstonden om dit grote, jaarlijkse evenement op een meer duurzame manier te organiseren.

Gebedspunten

De inwoners van Mekka hebben geen lokale toegang tot de boodschap van Christus. Bid dat ze het Goede Nieuws horen via de media en op andere manieren. (2 *Tessalonicenzen* 3:1)

Alle moslims die fysiek en financieel in staat zijn om de pelgrimsreis te maken, worden geacht dit één keer in hun leven te doen. Bid voor bescherming tijdens de reis naar de *Hadj* dit jaar. (*Psalms* 121:7-8)

Wanneer de pelgrimsreis op een goede manier wordt uitgevoerd, gelooft men dat hiermee alle zonden zijn vergeven die iemand in zijn leven heeft begaan. Bid voor moslims in Mekka dat ze Degene zullen volgen die hun zonden verwijdert, "zo ver als het oosten is van het westen." (*Psalms* 103)

14 april dag 2

Cairo, Egypte

Moslimpopulatie 18.000.000

In Caïro leven ongeveer twintig miljoen mensen. De gemiddelde leeftijd in deze stad is 25 jaar. Tijdens mijn werk in deze stad kom ik veel in contact met jonge moslims. Ik zie in de gesprekken met mijn vrienden in Caïro dat ze hun uiterste best doen om hun toekomstdroom waar te maken. Verschillende van mijn vrienden zijn teleurgesteld in de situatie van hun land, net als het overgrote deel van hun leeftijdsgenoten. Er is veel werkeloosheid, de bevolking groeit hard en de islam biedt hen ook daarin weinig perspectief. Doordat zij via sociale media, films en muziek in aanraking komen met het Westen zien ze dat er ook andere dingen zijn dan datgene waar zij in opgegroeid zijn. Dat geeft enerzijds hoop maar voedt ook de teleurstelling. Velen willen emigreren maar hebben daar geen kans voor.

Veel jongeren zijn 'moslim bij naam'. Zij zijn teleurgesteld in de islam. Zij missen

daar geloofsvoorbeelden die aansluiten bij het échte leven. Christenen die een levende relatie met Jezus hebben, kunnen veel betekenen voor deze jonge moslims. Het christendom lijkt voor hen gelijk te staan aan de vrije seks en welvaart uit het Westen. Maar juist een christen kan laten zien dat er een veel betere weg is naar vrede, hoop en rust. Ik merk dat jonge moslims in Caïro het hard nodig hebben om in contact te komen met mensen die Jezus volgen en een voorbeeld voor hen zijn. Deze voorbeelden zullen een honger naar Jezus in hun leven bewerken.

God werkt in Caïro. Daarom is het goed om te bidden voor jonge moslims in deze stad.

Bijdrage van Frontiers Nederland

Gebedspunten

Bid dat meer jonge moslims vriendschappen krijgen met leeftijdsgenoten die Jezus volgen. Dat zij daardoor Jezus kunnen leren kennen en begrijpen wat het betekent om bij Hem te horen. *(Johannes 8:12)*

Bid dat meer jonge moslims door (sociale) media het Goede Nieuws kunnen horen en een kerk durven bezoeken waar ze meer over Jezus kunnen leren. *(Romeinen 10:14)*

Bid dat meer jonge moslims zullen gaan inzien dat vrije seks en welvaart geen échte rust, vrede en hoop bieden, maar dat Jezus dat wel doet. *(Johannes 14:27)*

Birmingham, Engeland

Moslimpopulatie 301.000

Birmingham is het industriële hart van Engeland. Na de Tweede Wereldoorlog was er een groot tekort aan arbeiders en de fabrieken in de steden vroegen de regering om ongeschoolde arbeidskrachten uit Zuid-Azië uit te nodigen. In 1966 kwamen er rond de vijftigduizend migranten, ontheemde boeren van het platteland van Mirpur in Pakistan. De populatie moslims in de stad is sindsdien gegroeid en vormt ongeveer 25% van de bevolking. Het is een mix van tweede- en derde generatie migranten uit Zuid-Azië en veel migranten en vluchtelingen uit Afrika, het Midden-Oosten en andere landen in Azië.

Faisal is een jonge asielzoeker uit Afghanistan, twee jaar geleden kwam hij aan in Birmingham. Hij heeft een eigen kapperszaak in één van de gebieden in de stad waar de meeste mensen uit het zuiden van Azië wonen. Hij is een harde werker, voorzichtig en attent. Zijn

klanten zijn gek op hem. Faisal heeft geen verblijfsvergunning in Engeland, wat betekent dat hij niet legaal kan werken. Ondanks dat, is zijn winkel tien uur per dag open. Hij hoopt dat de autoriteiten hem niet oppakken.

Kort nadat hij aankwam, hoorde Faisal over Jezus in een kerk in de stad die asielzoekers verwelkomt. Hij bezoekt de zondagse samenkomsten trouw en gaat doordeweeks naar een kring. Zijn huisgenoten zijn moslim en weten niet van zijn nieuwe geloof. Hij verstopt zijn Bijbel en bidt niet in het openbaar. Hij is het contact verloren met zijn familie in Afghanistan en wil graag weten of het goed met hen gaat. Door zijn illegale status kan hij niet reizen.

Gebedspunten

Bid dat andere kerken in Birmingham, net zoals de kerk waar Faisal naartoe gaat, moslimburen actief zullen verwelkomen. Zegen hen die uitreiken. *(Psalm 119:132-133)*

Bid dat sociale grenzen tussen gemeenschappen in Birmingham zullen wegvallen. Bepaalde gebieden zijn etnische en religieuze enclaves geworden. *(Matteüs 5:14-15)*

Birmingham is een grote stad met bijbehorende problemen. Bid dat er een eind zal komen aan drugshandel, steekpartijen en geweld door bendes. Sommige initiatieven zijn vruchtbaar, maar er is nog een lange weg te gaan. *(Titus 2:11-14)*