

1 april dag 1

30 jaar gebed: jaren 90

In 1992 begon *30 Dagen Gebed* voor de moslimwereld. Gebedsmobilisatie breidde zich uit en ook het getuigenis van christenen aan moslims groeide. Opmerkelijk facet in de jaren 90 was het groeiend aantal getuigen dat werd uitgezonden vanuit Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

De Franse film *Des hommes et des dieux*, die in 2010 kwam uitkwam, ook wel bekend als *Of Gods and Men*. Wat kan worden vertaald als 'Van goden en mensen', gaat over een groep christelijke monniken in de jaren 90 in Algerije. Zij wonen tussen een gewelddadige moslimgroepering en de moslimdorpelingen waarvoor ze zich geroepen voelen om hen lief te hebben en te dienen. In een indrukwekkende scène vraagt de islamitische leider om medische hulpmiddelen voor gewonde wapenbroeders. De priester weigert het verzoek maar citeert de koran en bid voor en met hem. De rest van zijn leven zorgt deze

extremistische leider ervoor dat het klooster en de monniken beschermd worden.

Terwijl christenen in de jaren 90 tijdens *30 Dagen Gebed* baden dat moslims dromen en visioenen zouden krijgen van Isa al-Masih (Jezus), werden deze gebeden overal verhoord. J. Christy Wilson van de International Assistance Mission (IAM) had de gewoonte om met een moslim te bidden voordat hij een bezoek in hun huis bracht of een gesprek met hen afsloot. Hij zei dan: "Wil je samen met mij bidden voordat we uiteen gaan?" Hij geloofde dat bidden met moslimvrienden één van de belangrijkste manieren was om God aan het werk te gaan zien.



Vanavond
online bidden,
ben jij erbij?

Gebedspunten

Bid dat meer christenen zullen meebidden met *30 Dagen Gebed* en moedig anderen aan om met je mee te bidden dit jaar. (*Jakobus 5:16*)

Bid dat christelijke werkers die hun verhalen en gebedspunten hebben ingezonden voor deze gids vrucht zien op hun werk en jullie gebeden. (*Efeze 6:18*)

Bid dat moslims Gods aanwezigheid op nieuwe manieren mogen ervaren tijdens deze ramadan. (*Johannes 14:13*)

Moeras-Arabieren in Irak

Abdul manoeuvreert zijn boot met een stok door kanalen en moerassen op weg naar zijn familie om hen zijn net gevangen vis te brengen. Abdul is een Moeras-Arabier die in het zuiden van Irak woont, waar de Tigris en de Eufraat samenkomen. Zijn gemeenschap is voor hun bestaan afhankelijk van het water.

Er zijn twee takken van het islamitische geloof: soennieten en sjiïeten. Wereldwijd is de meerderheid van de moslims soenniet. In Irak zijn de sjiïeten in de meerderheid. Deze verdeeldheid heeft lange tijd geleid tot conflicten. In de jaren 80 en 90 werd water onttrokken aan de waterlanden door de soennitische autoriteiten met het doel het levensonderhoud van de sjiïtische Moeras-Arabieren te vernietigen. Recente inspanningen hebben geleid tot herstel van ongeveer de helft van de moerassen. In 2016 is dit zeldzame ecosysteem benoemd tot Werelderfgoed.

De Moeras-Arabieren hadden een populatie van meer dan 500.000 in de jaren 70. Velen zijn gevlucht toen de moerassen werden drooggelegd. Geschat wordt dat er nu 48.000 Moeras-Arabieren wonen. Ze vissen, fokken waterbuffels en herbouwen traditionele rieten gemeenschapsgebouwen, *mudhifs* genaamd. Een deel van hen is verhuisd naar steden in Irak en het buitenland. Sommige Moeras-Arabieren komen terug en hopen ecotoerisme te creëren in het land waarvan wordt gezegd dat het de Tuinen van Eden waren.



Kijktip

Van Ninevé naar Nazareth
Aflevering 3: De Moerasarabieren



Gebedspunten

Voor zover bekend zijn er geen christenen die de boodschap verkondigen aan de Moeras-Arabieren dat Jezus heeft hersteld wat verloren ging in Eden. (*Romeinen 5:17*)

Gezinnen van de Moeras-Arabieren zijn ontheemd geraakt door oorlog en velen worstelen om hun leven weer op te bouwen. Bid voor de Moeras-Arabieren in de diaspora dat ze hun vreugde mogen vinden in Christus. (*Psalm 30:11*)

Bid voor de inspanningen om dit bijzondere stuk natuur te herstellen en voor degenen die terugkeren naar hun huizen, dat ze Levend Water zullen vinden. (*Johannes 4:14*)

Ismaili moslims

Ismaili's zijn een stroming binnen de sjiiitische islam die een levende imam (geestelijk leider) volgen die afstamt van Ali, de neef en schoonzoon van de profeet Mohammed. Ze geloven dat deze imams morele en geestelijke leiding bieden aan hun gemeenschap.

In de 7e eeuw was er onenigheid onder de sjiieten over de juiste opvolger. Ismaili's volgen het leiderschap vanuit de lijn van erfelijke opvolging. Op dit moment is dat zijne hoogheid Agha Khan IV.

Er zijn 15 miljoen Ismaili's, de meesten van hen wonen in Centraal- en Zuid-Azië, Afrika, het Midden-Oosten, Europa, Noord-Amerika en Australië. Onderwijs vinden ze belangrijk. De zoektocht naar kennis draagt bij aan een persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan die van de gemeenschap. Ismaili's streven naar vrede. Ze zetten zich ervoor in om een beter leven op te bouwen in de gemeenschappen waar ze wonen. Vorig

jaar organiseerde de Ismaili gemeenschap in Edmonton een pannenkoekenontbijt bij een vaccinatiekliniek voor Covid-19 op Canadadag. Ze werkten hierbij samen met de stad, lokale inheemse leiders en een christelijke opvang voor daklozen.

Weinig christelijke werkers richten zich op Ismaili's, hoewel het makkelijk is om met hen over geloof te praten. Ze zijn erg geïnteresseerd, leergierig en staan open voor de Bijbel. Ook al nemen ze het niet aan, ze zijn bereid na te denken over andere standpunten.

Gebedspunten

Ismaili's eren Jezus en delen veel christelijke overtuigingen over Hem. Bid dat de Heilige Geest de hele waarheid over Hem onthult. *(Johannes 14:6)*

Als minderheidsgroep krijgen de Ismaili's te maken met vervolging en discriminatie van andere moslimgemeenschappen die hen niet zien als moslims. Bid voor hun veiligheid en vrijheid. *(Psalm 82:3-4)*

Ismaili's leggen de nadruk op verborgen betekenissen en spiritueel begrip dat de menselijke kennis te boven gaat. Bid dat God hun ervaringen geeft die hen naar Jezus leiden. *(Johannes 4:24)*