

Kinderen van Hoop

A young girl with light brown hair, wearing a red long-sleeved shirt, stands in the center of the frame. She is looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a blurred outdoor setting, likely a refugee camp, with several tents and a utility pole visible under a clear blue sky. The overall tone is somber and focused on the subject.

**30 Dagen gebed voor Syrische kinderen in Jordanië,
Libanon en Turkije.**



Na jaren van oorlog in Syrië wonen veel Syrische kinderen nu in andere landen. Sommigen zijn geboren buiten Syrië. Velen hebben familie die is gevlucht uit Syrië vanwege de oorlog. Sommigen hebben familieleden verloren of zijn van hen gescheiden geraakt doordat ze in verschillende landen zijn gaan wonen. In onze eerste editie van 30 Dagen van Gebed voor Syrische kinderen*, vermeldde ik dat deze generatie de verloren generatie werd genoemd. Ik roep dit liever uit tot een gevonden generatie!

In de tweede editie van deze 30 Dagen Gebedsgids willen we ons erop richten dat een nieuwe generatie van hoop zal opstaan! Dit zijn kinderen die geloven dat God Syrië wil veranderen en hen wil gebruiken voor deze verandering.

*kijk op: <http://www.cryoutnow.org/pray-now.html>

Farhan, 15 jaar woont in Jordanie

Farhans droom: "Ik wil fotograaf worden en mensen laten lachen."

Gebed: Goede God, bedankt dat u ons hebt geschapen om te leven in overvloed. We bidden dat de Syrische kinderen in Jordanië mogelijkheden hebben om te leren. Om op te groeien tot de persoon die U voor ogen heeft. Geef hen vreugde als U hun voeten leidt naar alles wat U hen wilt bieden.



"Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen." Micha 7:7

Dag 1



Dag 2

Abdulla, 8 jaar woont in Libanon

Abdulla's droom: "Ik ben blij. Ik houd van mijn vader en moeder en mijn twee zussen en één van mijn broers. Ik ben blij dat we samen kunnen zijn. Er zijn ook leuke kinderen dichtbij bij mijn huis en op school waar ik mee kan spelen. Ik wil later leraar worden in Libanon."

Gebed: Dank u God. Zegen de Syrische kinderen die in Libanon wonen met vrede in hun harten. Bedankt dat U hen hoop geeft in U en in Uw Woord. We bidden ook dat ze veiligheid mogen vinden in hun buurt. Dat ze goede vrienden hebben die hen bemoedigen en dat ze voor elkaar zorgen.

"U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U."
Psalm 71:5



Asya, 8 jaar woont in Libanon

Asya's droom: "Ik wil dokter worden als ik groot ben, want dan kan ik mensen helpen die ziek zijn. Ik heb nog twee zussen in Syrië. Ik wil dokter zijn in Libanon, zodat ik hier ben als zij naar Libanon komen."

Gebed: Goede God bedankt voor uw compassie en zachtmoedigheid voor de Syrische kinderen in Libanon vandaag. Zegen de jonge kinderen, laat hen merken dat U voor hen zorgt en hoeveel U van hen houdt. Bedankt dat U hen het verlangen geeft om anderen te helpen en om uit te reiken naar wie Uw aanraking nodig hebben.

"Almaar onvervulde hoop maakt ziek, vervuld verlangen is een levensboom."
Spreuken 13:12

Dag 3



Hanin, 9 jaar woont in Turkije

Hanins droom: "Ik wil studeren en teruggaan naar Syrië, politieagent worden en de mensen beschermen."

Gebed: Goede God we danken U voor de inspiratie die U geeft om ons te laten worden wat U voor ogen heeft. Zegen de Syrische kinderen in Turkije met een hoopvolle toekomst en zicht op de nieuwe dingen die U voor hen in gedachten heeft.



"U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed..." Psalm 31:25

Dag 4