

Liefdadigheid door moslims in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk leven ongeveer 3,4 miljoen moslims, de meesten in Engeland. De meerderheid komt uit Zuid-Azië, anderen uit Afrika, het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Europa. De moslimgemeenschap is geïntegreerd en betrokken bij de Britse samenleving.

Tijdens de COVID-19 pandemie, waren Britse moslims de eersten die reageerden. Ze boden moskeeën aan als testcentra of mortuarium. Ook zamelden ze geld in voor begrafenissen en brachten ze eten rond naar mensen in quarantaine.

Saira, een moslimvrouw uit Birmingham, hielp met het bezorgen van voedselpakketten. Ze merkte dat ze hierdoor minder bang werd.

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.”

1 Timoteüs 2: 1, 3-4

“Het was iets wat ik kon doen om te helpen, terwijl er zoveel was dat ik niet kon doen. Het was bemoedigend om te zien dat mensen samen de meest kwetsbaren gingen helpen.”

Op dit moment zorgen de stijgende kosten nog steeds voor problemen in het Verenigd Koninkrijk. Moslims helpen hun gemeenschappen met voedsel voor de iftar*. Juist in een periode waarin men meestal samenkomt, zorgt een tekort aan financiën ervoor dat mensen vereenzamen. Het is juist nu belangrijk om liefdadigheid te tonen.

* *De iftar is de maaltijd waarmee tijdens de ramadan na zonsondergang het vasten wordt verbroken.*



Gebedspunten

Bid dat Britse moslims die moeite hebben om financieel rond te komen, in contact komen met hulpbronnen.

Bid dat christenen samenwerken met moslims en vrijgevig zijn bij het ondersteunen van moslimgezinnen tijdens de ramadan.

Bid dat moslims goede relaties hebben met christenen en bid voor mogelijkheden om hun gemeenschappen te dienen.

Ontmoetingen met moslims in de Belgische gezondheidszorg

*“Bedankt voor het luisteren naar mijn verhaal...
je bent de eerste persoon met wie ik dit heb kunnen delen.”*

*“U bent christen, ik ben moslim,
maar ik vraag dat u bidt voor mijn gezondheid.”*

Enkele getuigenissen van mooie ontmoetingen van christelijke zorgverleners met moslimpatiënten in een Belgisch ziekenhuis.

Volgens de islam is ziekte niet een straf van God, maar eerder een beproeving. Tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid tot vergeving van zonden. Daarom zal de familie van een patiënt alles doen om hun geliefde bij te staan in zijn/haar beproeving. Dit wordt speciaal gedaan door verzen uit de koran voor te lezen, door gebeden uit te spreken, door regelmatig bezoeken te brengen en indien mogelijk de zorg zelf in handen te nemen. De bedoeling is dat de patiënt de moed niet opgeeft

maar zich vasthoudt aan het geloof. De salat, het dagelijks gebed, blijft verplicht zelfs in geval van ziekte, alhoewel een verkorte versie toelaatbaar is. Komt een moslim te sterven dan moeten de rituele wassing en islamitische begrafenis zo snel mogelijk plaatsvinden. In België hebben veel moslims een repatriatie verzekering zodat zij verzekerd zijn van een eeuwige rustplaats in hun land van herkomst.

*Dit is een bijdrage van Mahabba België
www.mahabba.be*



Gebedspunten

Bid voor de moslimpatiënten in de Belgische ziekenhuizen, dat zij de troost en kracht van Gods Geest mogen ontdekken in hun kwetsbaarheid.

Bid voor de christelijke zorgverleners in de Belgische ziekenhuizen, dat zij Goddelijke wijsheid mogen ontvangen om met liefde en fijngevoeligheid de hoop van Christus te delen.

Bid voor de patiënten die Jezus kennen en volgen, dat zij te midden van hun kwetsbaarheid een getuige mogen zijn voor zowel andere patiënten als zorgverleners.

Moslims in Oekraïne

In de Oekraïne, een orthodox christelijk land, is 1% van de bevolking moslim. Maar sinds het in februari 2022 door Rusland werd aangevallen zijn moslims begonnen Oekraïners te helpen.

De meeste moslims in de Oekraïne behoren tot Turkse volken, zoals de Krim-Tartaren die bekend zijn met conflicten in hun thuisland. Tsjetsjeense moslims hebben ook een oorlogsgeschiedenis met Rusland, waardoor ze naar Oekraïne zijn getrokken. De recente Russische inval is een vervolg van historische conflicten.

Moslims deden vorig jaar hun best om te midden van de aanvallen de ramadan te vieren. Ze werden geconfronteerd met een tekort aan voedsel. Er zijn verhalen van

mensen die anderen hielpen te ontsnappen en zorgden voor de achterblijvers.

De oorlog heeft gezorgd voor een stijging van de graanprijzen, omdat wereldwijd het meeste graan in de Oekraïne groeit. Dit raakt moslimlanden als Tunesië, Libanon, Pakistan en Egypte, die de grootste importeurs zijn.

Vorig jaar viel de ramadan aan het begin van het conflict. Sommige moslims voelden zich geleid om met hun *zakat* Oekraïense vluchtelingen te helpen. *Zakat* is een gift die moslims als jaarlijkse liefdadigheid geven, doorgaans 2,5% van hun inkomen, zoals wij tienden geven. Dit jaar gaan ze hier mogelijk mee door voor de noden die door de oorlog ontstaan.

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Johannes 16:33



Gebedspunten

Bid voor moslimvluchtelingen uit de Oekraïne, dat ze veiligheid vinden in hun nieuwe woonplaatsen en dat ze hulp krijgen om hun leven weer op te bouwen.

Bid dat moslims in de Oekraïne en Rusland de verlossing mogen vinden bij de Vrededorst.

Bid voor christenen die Oekraïense moslims helpen om te voorzien in een toevluchtsoord, hulp, hoop en het Goede Nieuws.