

Dag 1 • 11 maart

Jemen

Ongeveer 3.000 jaar geleden kwam ze vanuit haar land, dat tegenwoordig Jemen heet, op bezoek bij koning Salomo. Ze bracht als geschenk Jemenitische kruiden en goud mee. Ze was gefascineerd door wat ze had gehoord over de God van Salomo.

Vandaag de dag is het land Jemen ongeloflijk verarmd en de leiders van Jemen staan voor grote dilemma's. De essentiële watervoorraad in hun land raakt uitgeput. De geletterdheid onder vrouwen is slechts 25%. Sinds 2014 is het land in tweeën gescheurd door een burgeroorlog waardoor 82% van de 31 miljoen mensen afhankelijk is van hulp van buitenaf om te overleven. Ziekte en hongersnood hebben een grote tol geëist van dit eens zo mooie land.

Jemen is voor 99% moslim. Het wordt geleid door Houthi-leiders in het noorden, de presidentiële leidersraad in het zuiden en

“Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde.”

Psalm 2:10-11

verschillende andere politieke, militaire en tribale leiders die Gods wijsheid en redding nodig hebben.

Het is een grote uitdaging voor de Jemenitische leiders om Christus te accepteren, vooral omdat op het verlaten van de islam in Jemen de doodstraf staat. Maar bij God is niets onmogelijk.

David bad dat zijn zoon Salomo - en uiteindelijk ook zijn nakomeling Christus - geschenken van de koningen van Seba zou ontvangen (Psalm 72:10). Bid vandaag voor een nog grotere vervulling van zijn gebed. Dat de leiders van Jemen Christus als Heer erkennen.

Kijk op frontiers.nl/gebedsgidsen om te bidden voor de Tihami of de Akhdam bevolkingsgroep in Jemen.



Gebedspunten

Bid dat het Goede Nieuws zich door Jemen verspreidt tot aan de hoogste regeringsniveaus.

Bid dat nationale en lokale leiders hun vertrouwen op de Jezus Christus stellen.

Bid dat de leiders van Jemen hun mensen zullen toestaan om in vrijheid Christus te volgen.

Somalische moslims in België

“Ik ben bereid om te sterven voor Jezus.”

Niet lang geleden had Johan het voorrecht om deze jonge Somalische man te dopen in een gesloten opvangcentrum nabij Antwerpen. Omdat hij betrokken was bij een kaping op zee werd zijn asielaanvraag geweigerd en zou hij het land uitgezet worden.

Intussen had hij Jezus leren kennen door de regelmatige bezoeken van Johan en zijn vrienden. Nu stond hij als jonge christen op het punt om terug naar Somalië te gaan. De kerk werd gemobiliseerd om te bidden. Eerst dat hij het land niet zou hoeven verlaten. Daarna, toen het bericht kwam dat hij op het vliegtuig zat, voor zijn veiligheid.

Wij werden zo blij toen we hoorden dat zijn vader besloten had om Omar te beschermen ondanks zijn afvalligheid.

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven... noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.”

Romeinen 8:38-39

Sommige familieleden probeerden Omar terug naar de islam te bekeren en dreigden met geweld. Ondanks alles bleef hij standvastig in zijn liefde voor Jezus. Na enkele maanden kon Omar naar Oeganda verhuizen waar hij opgevangen werd door christenen die zich inzetten voor zijn geestelijke groei. Hoe prachtig is het wanneer de wereldwijde kerk samenwerkt om de oogst binnen te halen!

Bijdrage van Mahabba België (Gave Veste)

Deze blog helpt je je hart op God te richten in je gebed:
frontiers.nl/nb/30dagen-bijbelteksten/



Gebedspunten

Dank God voor Omar, voor zijn bijzondere getuigenis dat een voorbeeld is voor ons allemaal.

Bid voor bescherming in de komende tijd, voor zijn geestelijke groei en dat hij een zegen mag zijn voor zijn landgenoten.

Bid voor de Somaliërs in België en Nederland. De weinig Somalische christenen hebben vaak te maken met extreme vervolging. Bid dat kerken de liefde van Jezus delen met hen.

Saoedi-Arabië

Als je op het Arabisch Schiereiland met de auto door de bergen rijdt, zie je clusters van huizen die tegen de heuvels aan liggen of stadjes op de valleibodem in de verte. Er wonen honderdduizenden mensen. Ze hebben mobiele telefoons en elektriciteit, Toyota vrachtwagens in plaats van ezels. Toch is hun wereldbeeld nauwelijks veranderd. Ze volgen eeuwen van moslim- en stamtradities. Gesluierde vrouwen haasten zich naar binnen als vreemden het dorp binnenkomen. De patriarch neemt alle beslissingen die hij het beste acht voor zijn volk. Hij beslist welke opleiding zijn zonen moeten krijgen of met welke man zijn dochters moeten trouwen.

Nadat vrouwen eindelijk mochten autorijden in Saoedi-Arabië, zei een oude man: "Vrouwen in de stad mogen rijden maar mijn vrouw en dochters zullen nooit rijden!".

"Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt."

Handelingen 10:43

Wat heeft de toekomst in petto voor deze trotse en onafhankelijke mensen? Kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen zich houden aan tradities wanneer nieuwe ideeën in huis worden geïntroduceerd door hun smartphones en het internet? Geïsoleerde dorpelingen hebben de mogelijkheid om verhalen uit de Bijbel te horen op hun telefoon. Arabieren uit de Golf kunnen spirituele discussies voeren via chatrooms. Ze kunnen horen over Gods diepe liefde voor hen op Christelijke TV met speciale Arabische programma's voor Saoediërs. Veel jonge mensen zijn op zoek naar de waarheid.

Saudi-Arabië staat op plaats 13 van de ranglijst van Open Doors. Lees hier meer: opendoors.nl/ranglijst/saudi-arabie/



Gebedspunten

Dat de Heilige Geest tot de dorps-
hoofden zal spreken in visioenen
en dromen.

Voor gesprekken tussen
dorpelingen en volgelingen van
Jezus die door hun dorpen trekken.

Dat hele dorpen tot geloof
zullen komen in Jezus en
het Goede Nieuws zich zal
verspreiden van stad naar stad
en van de bergtoppen naar de
valleien eronder.